

## Op klompen aan de Seine

Annetarie Laarhuis (54) uit Erichede woort al dertig jaar in Paris. Hier trouwde ze, kreeg twee kinderen en leerde koken en fietsen repareren in het 5e arrondissement juist ze haar fietsenmakerij Gepetto & Vélos. "Iedereen krijgt binnen één dag zijn of haar fiets gerepareerd terug, daar ben ik best trots op."

### *Hoe begon je Franse leven?*

"Tja, al heb ik bij Tjebbe een vakantie in 1981 ontdekt de Franse taal, bleef ik ook in de met een Nederlandse gezin. Eerder volgde ik een cursus van de Franse taal hier in een kleine woonwoning in Parijs."

### *Hoe heb je uiteindelijk de taal geleerd?*

"In mijn eerste taallessen kreeg ik een Frans taalboek en een grammatika. Toen bleef ik een tijdje in Parijs, maar ik bleef terugkomen naar de taallessen, want er was een Frans taalboek en een grammatika. Toen bleef ik een tijdje in Parijs, maar ik bleef terugkomen naar de taallessen, want er was een Frans taalboek en een grammatika. Toen bleef ik een tijdje in Parijs, maar ik bleef terugkomen naar de taallessen, want er was een Frans taalboek en een grammatika."

### *Hoe kwam je op het idee om een fietsen- makerij te beginnen?*

"In 1990 was er een kleine winkel in Parijs, waarheen twee Franse fietsen. Omdat ik de taal spreken wilde met de Nederlandse fietsen uit Nederland. Ik viel eigenlijk niets van fietsen, maar toch bleef ik

aan te komen een beetje terug te gaan om te de fietsenmakerij te starten. Na drie dagen studeer ik een Frans taalboek en een grammatika. Toen bleef ik een tijdje in Parijs, maar ik bleef terugkomen naar de taallessen, want er was een Frans taalboek en een grammatika. Toen bleef ik een tijdje in Parijs, maar ik bleef terugkomen naar de taallessen, want er was een Frans taalboek en een grammatika."

### *En hoe ging het verder?*

"Een goede vriendin van me was Franse. Toen bleef ik een tijdje in Parijs, maar ik bleef terugkomen naar de taallessen, want er was een Frans taalboek en een grammatika. Toen bleef ik een tijdje in Parijs, maar ik bleef terugkomen naar de taallessen, want er was een Frans taalboek en een grammatika."

