

CROISSANTJE PINDAKAAS

Geschreven door wt
maandag, 11 februari 2013
17:37

Een boek om gelezen te worden. Schrijfster Eva van Dorst-Smit heeft in een bijna

nauwkeurig verslag haar ervaringen van de emigratie naar Frankrijk vastgelegd. Zij die haar voor gingen zullen zeker herkenbare situaties herkennen. Hoewel het overgrote deel van de emigranten geen schoolgaande kinderen meenemen, het zijn de gepensioneerden die het merendeel van de Nederlanders die in LDF wonen. Terug naar de inhoud van Croissantje Pindakaas. In achtereenvolgende hoofdstukken verhaalt zij dat het emigreren en het opzetten van twee bedrijven (een marketing bureau en een brocante winkel) geen sinecure is. En dan zijn er nog twee kleine kinderen! Regelmatig vraagt zij zich af - met name in het begin van het boek - of ze er wel goed aan hebben gedaan om te vertrekken. Het aardige van haar uitgebreide verslag is wel dat het vrijwel in de ik



vorm werd geschreven. En herkenbaar zijn: de ervaringen als het wegvallen van de internet verbinding, de stroperige overheidsadministratie. Mijn man heet Maarten en niet Martin! moet zij een keer aan iemands verstand peuteren. Ook La Poste en de medewerkers zijn haar niet welgezind. Kortom een serie van hilarische belevenissen brengen veel kleur aan dit boek, dat door alle kortgeleden emigranten gelezen moet worden. Al was het alleen maar voor de herkenbaarheid. (ISBN 978 94 61850 331, Uitg.Vandorp Educatief, prijs € 14,95)

Voeg deze pagina toe aan je favoriete websites..

    |  Meer...